

SKAMLEBÆK OG TV – GAMMELT OG NYT

I et gammelt ærværdigt Richsalbum fra 1964 om danskernes dagligliv og historie i de sidste 100 år, med tekst af ingen ringere end Erik Kaersgaard, er der et smukt billede af tv-tårnet i Skamlebæk, eller "radiosendetårnet", som det hed. Billedet er taget med som en illustration af det nyeste nye inden for teknologien. Som teksten forklarer, kunne man med disse nye sendetårne bringe tv-signaler til hele landet, ja endog signaler fra Eurovisionen. Man var nået langt herhjemme, og Skamlebæk var et centralt sted i den rivende udvikling. På billedet sættes det i smukt relief af den grønne bakke og den fredsommeligt gumlende ko i forgrunden, "så sødt som i gamle dage".

Nyt og gammelt.

De allerførste tv-tårne rejstes i 1955. På det tidspunkt så kun ca. 5 % af befolkningen fjernsyn. Små ti år senere, da Richsalbummet blev udgivet og tårnet i Skamlebæk havde nogle få år på bagen, var antallet af seere 10-doblet. Ud over at være et af de tidlige må "vores tv-tårn" også være et af de mest karakteristiske, både hvad placeringen, højden og det slanke, klarinetlignende udseende angår.

Skamlebæk har, som vi alle bliver mindet om, når vi kommer kørende, været et foregangsområde også for andre

dele af medieverdenen. Skamlebæk Radio, der, forbundet med Lyngby Radio, sender meldinger til skibsfarten, åbnedes allerede i 1930. Men hvis Skamlebæks tårn har gjort det muligt for folk at se tv, kan man til gengæld med lidt god vilje finde en duft af Skamlebæk i nogle af de populære tv-serier, som giver et billede af de begivenhedsrige år fra 1930'erne til 1960'erne. "Matador" er for mange sindbilledet på, hvad der skete i Danmark i 1930'erne.

Blandt meget andet begyndte sommerhusudstykningskerne flere steder at tage fart i de år.

Også i Korsbæk var den lokale bankdirektør en drivkraft i udstykningen af "Feddet" – uden sammenligning i øvrigt med bankdirektør Bierbum fra Holbæk, hvis tilsvarende initiativ alle feriegæster i vores område i dag nyder godt af.

Også i Skamlebæk kom nogle af de første sommerhusbeboere fra nærområdet i Holbæk og Odsherred.

Det vigtigste er dog, at Skamlebæk, trods radiostation og tv-tårn og andre bidrag til udviklingen stadigvæk ligger, som det altid har ligget, mellem herlige bakker med gumlende køer, heste og får.

Jesper Morville



