

Skamlebæk Nyt

Nr. 10

April 2010



Danmarks smørhul - set fra oven

Formanden har ordet

Kære alle

Velkommen – du sidder nu med det 10. blad i rækken af Skamlebæk Nyt. Jeg skal beklage, at det planlagte efterårsnummer aldrig kom på gaden. Det er jeg ked af, og især skylder jeg en stor undskyldning til Morten Tøgern, Ulla Buhl og Jesper Morville for, at deres indlæg først udkommer nu. Sorry, men travlhed har taget for meget af min tid.

Set fra den gode side, så har det været en fornøjelse at skrive dette blad, for der lå jo allerede 3 indlæg til bladet fra de tålmodige medlemmer, og Jane (min kone) har igen lovet at trylle alle artikler og diverse fotos sammen til et Skamlebæk Nyt nr. 10. Tak for opbakningen.

Heldigvis har vi også fået lagt en *meget* kold vinter bag os – og ser nu igen, at foråret får alt til at springe ud i fuldt flor. Det er en skøn tid vi er midt i - man kan næsten ikke vente med at pusle lidt rundt i haven, ryste malerbøtterne, køre diverse gamle ting til genbrugspladsen og beundre de nyindkøbte forårsplanter.

Selv en kop kaffe, en øl eller et glas vin udenfor i solen, er ren lise for sjælen og livskvalitet så det basker.

Lad os få en rigtig god sommer sammen i Skamlebæk Strand.

Bedste hilsner fra
Formanden

Praktiske huskedatoer i 2010

- 05.04 Havde vi bestyrelsesmøde om forårets aktiviteter.
- 30.04 Skulle dette blad nr. 10 gerne være udsendt.
- 29.05 Store fælles arbejdsdag (kl. 9.00 - 13.30 + med efterfølgende fælles frokost på cafeen i Ordrup)
- 20.06 Bestyrelsesmøde.
- 10.07 Skamlebæk musikfestival
- 24.07 Generalforsamling på Fyrregården (kl. 11 - 13 + foredrag og spisning)



Skamlebæk Strand i vinterklær

Siden med de korte informationer

Hvordan er beskæringsreglerne?

Vejbredden skal være min. 5 meter og frihøjden 4,2 meter – læs meget mere på f.eks. www.odsherred.dk/denlillegroenne. "Den lille grønne" udsendes af Odsherred Kommune og i den finder du oplysninger om mangt og meget – læs den før din nabo.

Kloakering af vores område.

Om det vil vi orientere meget mere - om ca. 20 år, og hvis I bare begynder at lægge ca. 3.000 kr. til side pr. år, så passer det nok nogenlunde til udgifterne om 25 - 30 år. Læs meget mere om emnet på www.odsherredforsyning.dk under punktet "sommerhuskloakering".

Er Du en af de sidste?

Der er heldigvis ikke mange medlemmer i "restgruppen", men vores trofaste og dygtige kassér Birgitte fortæller, at der stadig er en lille skare, der endnu ikke har fået betalt medlemskontingentet. Det er næsten ikke til at tro, men hvis du er blandt de sidste glemsomme – så håber jeg, at du får betalt de 500,- straks.

Regnskabsåret løber jo kun til 31. maj – så begynder et nyt G/F år.

På forhånd tak.

Uagtet ovenstående så melder kasséren også om en pæn G/F økonomi, hvor

budgettet følges og finanskrisen ikke har haft nogen indflydelse.

Indbrud og sikring

Heldigvis har jeg kun hørt om enkelte indbrud i vores område, men derfor er det naturligvis meget ubehageligt for dem det rammer – og jeg kan kun igen opfordre til, at vi "holder lidt øje" med hinandens huse og værdier.

Brug medlemslistens kontaktdata, hvis du ser noget unormalt.

Du kan i øvrigt læse meget mere om tyverisikring på www.stopindbrud.dk

Medlemsoplysninger

Sidste år lykkedes det os, at få udarbejdet en (næsten) komplet medlemsliste med navne, adresser, kontakt tlf.nummer, e-mail adr. mv. Husk venligst at give os besked – helst pr. mail – hvis der sker ændringer i disse.

Du kan altid kontakte mig eller Birgitte hvis du ønsker en ajourført medlemsliste tilsendt.

Vi planlægger at maile en ajourført medlemsliste sammen med årets generalforsamlingsreferat engang i august.

Vores velholdte veje

Ja, det afhænger nok meget af, hvornår man kigger. Vinteren var hård, men det var dog mest af alt meget store mængder sne, der skabte problemer. Fl. Thorsen ordnede alle vejene lige før påske, så det

var en sand fornøjelse, at komme op og lukke huset op. Generelt håber jeg, at vi holder målsætningen om, at have rimelig gode veje hele året.

Anders "vejmand" er nu også tilbage fra sin lange udlandsrejse, så vi igen har vejene under dagligt opsyn.

Ny Uno X mand i Fårevejle

Normalt skriver vi ikke om sådanne "småting", men jeg gør alligevel en undtagelse.

Tidligere lå der en Hydro-Texaco tank i Fårevejle – så blev den nedlagt og lå derefter "død" i en længere periode. Nu har Thomas overtaget tankstationen, der er blevet til Uno-X. Benzinen er nok ca. den samme som tidligere, men Thomas er en meget glad og rar mand, der gratis deler ud af ægte smil, godt humør og god kundeservice. Man kan faktisk selv blive i helt godt humør, ved at handle med ham eller hans glade personale. Prøv det.

(NB - og jeg får hverken procenter eller er i familie).

Jernbane sveller søges og afhentes

Vi reparerer og udskifter til stadighed trappetrinene på trappen ved Bierbumsvej – og derfor er vi fortsat på "jagt" efter gode brugbare sveller.

Har du – eller kender du nogen – der ligger inde med nogle sveller, som vi kan få (eller købe meget billigt), så sig endelig til (det vil på nydansk sige: send en mail til mig eller Anders eller giv os et ring).

Hvis det ikke er for langt væk, kan vi evt. afhente dem på arbejdsdagen den 29. maj 2010.

Vi vil gerne samle 5 til 20 sveller, så vi har dem liggende klar til brug.

På forhånd tak.

Kim Gordon



Vores "lokale" kunstner

Morten Tøgern har tilbragt sine ferier i Skamlebæk Strand siden han var barn.

Preben Buhl-Madsen havde planlagt en større artikel og billedserie om Mortens kunstneriske virke, men nåede desværre ikke at blive færdig med sit projekt.

Jeg fik dengang nogle af de fotos Preben tog af Tøgern på hans skovgrund, mens han viste frem af sin kunst.

Her kan I se nogle af dem, og har I lyst til at se mere af Tøgers kunst, er jeg sikker på, at han gerne viser frem.

Morten Tøgern har på de følgende sider, en hyggelig historie om én af sine barndomsoplevelser i Skamlebæk.

Jane R.G.



Jam Jam

Når man sådan for ca. mange år siden. Ja, måske 50 år eller måske lidt flere, på varme sommerdage skulle til stranden, ku' det være godt at have en rigtig god ven med.

Jørgen Brøns, som boede oppe på "Bynkebakken", der hvor Arne og Vibeke nu bor, var **den** gode ven, (og er det i øvrigt stadig). Han skulle jo forbi dér, hvor jeg bor, nemlig i

"Skovbrynet", for at komme til stranden. Så han kom altid lige ind omkring, eller vi kommunikerede fra hus til vej og omvendt med forskellige lyde, såsom pift, fløjt og råb og så mødtes vi ude på vejen for at følges til stranden og der tilbringe det meste af en dag med solbadning og ubekymret hav- og strandleg.

Og der var altid nogle andre på stranden, som man kendte og slog sig sammen med. Der var vist også nogle solbrune piger, vi kæmpede om. Vi havde altid ting og sager at slæbe på. Det kunne være årer til den lille klinkbyggede robåd med det noget provokerende navn "Satan". Den havde været Karstens, en dreng på vores alder, som boede hos Klein i "Strandly", der hvor Jane og Kim Gordon nu bor. Båden havde heddet "Lilla My" og jeg syntes den skulle ha' et navn med lidt mere riv i.

Med os havde vi selvfølgelig også en superflexbold, badekåber og håndklæder.

På vej ned til stranden kom man forbi "Sommerbo" hvor Dagny Vendelbo-Jensen boede. Det er der, hvor Birgitte og Peter Minor nu bor.

Dagny havde en bagerforretning i Algade i Holbæk. Vist nok en meget velanskrevet bagerforretning. Den ligger der endnu. Dagny kørte standsmessigt i en stor sort, høj og firkantet Pontiac.

En sjældent amerikaner på de sandede veje. Den havde brede trinbrætter og inden i en balsal med plysbedrukne sæder og en gigantisk gearstang med en enorm knop. Bagpå var der en stor sort læderkuffert, med remme og det hele. Den i mange år hjemmeboende søn Mogens, med øgenavnet "Tykke Muf" havde julelys i øjnene, når han fik lov til at køre klenodiet.

Dagny havde en kæreste, der hed Schmidt Kjergaard, og Schmidt Kjergaard havde en guldsmedeforretning i nabohuset til bagerforretningen i Algade i Holbæk, og det var vistnok en meget velanskrevet guldsmedeforretning. Den ligger der endnu.

Schmidt Kjergaard kom ofte med Dagny og Tykke Muf i sommerhus, og der var en udpræget glæde ved at indtage store flødeskumskager i det store sommerhus. Alt selvfølgelig fra Vendelbo-Jensens Bageri i Holbæk.

Når Jørgen og jeg så skulle til stranden medbringende alt vores grej, så skete det ofte, at vi stødte ind i Schmidt Kjergaard ud for "Sommerbo's" indkørsel.

Schmidt Kjergaard stillede sig altid helt ude ved vejen, så al kontakt var uundgåelig og man kunne se ham på lang afstand og vi kunne sige "pokkers også" eller "nu bliver det svært at gå forbi uden at grine".

For Schmidt Kjergaard optrådte i Bordeaux-farvet fløjlsmorgenkåbe (næsten helt til jorden) med snoet snor, med store kvaster, og snoren var bundet om en luksusbug af dimensioner. Ved hans side hang en stor brun dobbeltriflet fløjlstobakspung, en pose med silkesnor og kvaster. I posen var der langpipe-tobak (melange). Schmidt Kjergaard røg altid på en fantastisk pipe af godt tilrøget merskum. Smukt brun og blank og med et fint søvlæg. Piben var yderligere udstyret med et langt silkesnoromvundet rør med kvaster og endte i et lille rundt mundstykke. For at fuldføre udstrålingen var Schmidt Kjergaard også iført kongeblå velourhue med snor og kvast og hjemmesko i brunt storriflet fløjl.

Hele denne statur var i sig selv imponerende og for et par drenge i 10 - 12 års alderen en optræden at skue fra det forrige århundrede og på denne måde også dybt komisk i vores øjne. Men prikken over i'et var Schmidt Kjergaards store interesse for, på en absolut varm og

humoristisk måde, at komme i kontakt med og få en sludder med eventuelle forbipasserende.

Når Schmidt Kjergaard indlod sig på samtale, begyndte han på sine "jamm jamm'er" længe før man var nået hen til ham. Dette for at nå at få mere forståelige ord frem inden man var gået forbi ham igen. Det var en slags opvarmning til en samtale. Og der kunne godt være en 10-15 jamm jamm'er som indledning. Vi fandt aldrig rigtig ud af, om det var for sjov eller om han stammede. Jeg husker ikke, om der nogensinde fandt en egentlig samtale sted, for når Jørgen og jeg var nået helt hen ud for "Jam Jam" et navn, som Schmidt Kjergaard jo ganske naturligt havde fået som øgenavn, havde vi tabt både årer og bold af grin og lå og vred os på sandvejen i latterkrampe.

Det virkede nu, som om "Jam Jam" var ganske godt tilfreds med udfaldet af hans samtaleinitiativ, for han havde altid et lunt smil på læben og så aldrig ud til at være blevet fornærmet over vores uforbeholdne moro over ham. Det lykkedes dog altid at få samling på grejet og komme uskadt til stranden.

Dette var bare en lille historie om nogle af sommerlandets specialiteter anno ca. 1957.

Morten Tøgern
"Skovbrynet", Sejerøvej 18

Vinterbilleder fra Skamlebæk af Ulla Buhl



Barn i Skamlebæk

I de gode gamle dage - dvs. en gang sidst i halvtredserne /først i tresserne var livet i sommerhuset enkelt og ret primitivt. Vi hentede vand ved håndpumpen, som vi delte med naboen. Vandet stod så i en spand i køkkenet med øsen hængende ved siden af på væggen. Belysningen bestod af petroleumslamper og madlavningen foregik ved hjælp af flaskegas, som blev bragt ud af købmanden. Det gjorde et stort indtryk på mig, som lille pige. Det var en meget anden verden end den, jeg levede i til daglig og billederne står tydeligt printet på net-hinden. Vi boede tæt i det lille sommerhus på ca. 7x4 m, hvor jeg tilbragte somrene sammen med min far og mor, mine to søskende og min mormor. Det var familiehytte der ville noget.

De handlende, som kom kørende i området, har Jesper Morville tidligere skrevet om her i bladet, men vi havde jo også købmanden henne ved Radio-stationen - der var langt (ca. 300 meter) derhen for et par små tøser som min søster og mig, så for ikke at glemme, hvad vi skulle have med tilbage, var en remse god at have: 2 sød, 1 kærne, franskbrød, smør - 2 sød, 1 kærne, franskbrød, smør - så med den trallede vi ud i den store verden.

Renovation var noget man selv stod for - hos os blev der gravet et stort hul (ca. 1,5 m dybt) i sandjorden, som fik låg på af brædder med en lem i. Når hullet var fyldt blev der gravet et nyt og dette oplevede jeg, da jeg var omkring 6-8 år. Sammen med pigen inde ved siden af legede jeg i det nygravede hul, inden der kom "låg" på og det blev taget i brug til skrald. Vi gravede selv lidt videre med at lave hylder ind i væggene, hvor vi kunne pynte med kogler og stille nogle af vores legeredskaber. Der var godt nok noget klamt dernede i det fugtige sand, jeg kan stadig genkalde mig lugten, men vi hyggede os i vores egen lille verden.

Min mors fætre havde sommerhus i den anden ende af plantagen og når min søster og jeg havde været derhenne og lege med deres børn, var det nogle gange blevet lidt sent, før vi vendte hjem.

Turen ad Skovskellet, som vejen hedder nu, var lidt uhyggelig for den gang var det fyr- og grantræer som voksede overalt og de lukkede næsten sammen højt over os. Der var derfor dunkelt og fyldt med skygger og ugler i træerne, der tudede. Vi tog hinanden ved hånden og skyndte os hjem. Trods guset blev turen ofte gentaget i løbet af sommeren.

Hvad er det mon, der gør indtryk på børn i vore dages Skamlebæk?

Ulla Buhl, "Ekko", Skovskellet 9

**Store-fælles-arbejdsdag lørdag
den 29. maj 2010 - kl. 9.00**

Tiden nærmer sig, hvor vi igen i år vil afholde en hyggelig arbejdsdag, så vi sammen kan få ordnet en masse.

Alle der har lyst, energi og interesse i vores lille grundejerforenings område, indbydes til – helt gratis - at deltage i den årlige store-fælles-arbejdsdag den 29. maj – hvor vi alle mødes ved Fyrregården til kaffe, the, en basse og en lille skarp kl. 9.00.

Afhængigt af deltagerantallet vil vi nå meget eller lidt mindre – husk arbejds-handsker og div. værktøj til den opgave du regner med, at ville gå i gang med.

Vi har i bestyrelsen pt. noteret os følgende arbejdsopgaver :

- Beskæring af udhængende grene og krat på alle vores veje. (vi håber naturligvis, at det ikke er det store problem, for det er jo reelt den enkelte grundejers opgave, men der kan være ældre eller bortrejste medlemmer, der ikke har nået det endnu – og her træder så det venlige og effektive arbejdsteam til - nu er alle advaret).

- Fornyelse eller rep. af bænken ved Skovagre-nedgangen.
- Strandrensning – en hyggelig og nyttig klassiker.
- Skiltevask og beskæring omkring disse – endnu en god klassiker.
- Bænkene på stranden ved Tangvejen er pt. næsten begravet i sand og skal graves fri – hvis ikke Vorherre har klaret det for os forinden.
- Bænken på stranden nær ved Bierbums nedgangen er væk – måske skal vi opsætte en ny.
- Både Bierbumstrappen og Tangvejstrappen skal rengøres for sand og vækster.
- Er der på dagen nogle generende vejhuller, så fylder vi dem op.
- Bortkørsel af afklippet og indsamlet affald til genbrugsstationen. (Sidste år var én trailer til bortkørsel af grenaffald for lidt)

Måske popper der en anden relevant opgave ind på dagen – hvem ved ?

Morgenkaffen og arbejdsopgaverne regner vi med at have kæmpet os igennem til kl. 13.30 – hvorefter G/F inviterer på en velfortjent frokost på Cafe'en i Ordrup kl.14.00.

Gå ikke glip af denne mulighed for, at gøre nytte og svede lidt sammen med "din nabo".

Det bliver hyggeligt, uanset vejret. Der er ingen tilmeldingspligt – I kan bare møde op på pladsen ved Fyrregården på dagen, men det er naturligvis altid rart med en mail- eller telefonisk tilmelding, så vi kan købe basser nok.



Til almindelig inspiration viser vi her et lille udpluk af fotos fra tidligere arbejdsdage.



Grundejerforeningen "Skamlebæk Strand"



Grundejerforeningen "Skamlebæk Strand"



Ferie og fortidsminder

En af de første ferieoplevelser ud over det sædvanlige, jeg kan mindes, er udgravningen af den ene af de to gravhøje, der prydede toppen af Rendevej. Heldigvis står den anden gravhøj endnu tilbage som vejens imponerende højdepunkt, når man slæber sig op ad bakken på vej til Fårevejle. Bronzealderens mennesker har også haft sans for og undt deres afdøde stormænd en smuk udsigt. Udgravningen af højen (der fandt sted omkring 1960) lokkede mange folk til, og der gik et forventningsfuldt sus igennem forsamlingen, da der blev fremdraget et hårspænde. De store skatte rummede højen vist ikke – men bare det at se en enkelt genstand, som folk, der beboede vores område for 2.500 år siden, havde haft i hænderne, var betagende.

På Radiostationens grund blev der også foretaget udgravninger. De blev ledet af ingeniør Gregersen, hvis kone solgte mælk fra deres hus ved Radiostationen. Gregersen berettede bl.a. om udgravningerne i Danmarks Radio, og det kunne nok få hele familien til at lytte efter.

At der har været meget liv i Skamlebæk i bronzealderen har senere udgravninger i rigt mål bekræftet, som man også hørte om ved en generalforsamling i grundejerforeningen for et par år siden.

Skamlebæk Nyt har også bragt fotos af de stolpehuller, der er på Radiostationens grund. Og da Politikens forlag for godt 20 år siden udsendte en ny stor verdenshistorie skrevet af nordiske forskere, var noget af det første, mit øje faldt på, da jeg åbnede bind 2, "Historiens rødder" (skrevet af professor Anders Hagen fra Bergens Universitet), en gengivelse af "Skamlebækhuset"! – ikke dagens hus på Nålestien af samme navn, men det bronzealderhus, hvis rester, man havde udgravet her, og som til forskernes overraskelse var et bindingsværkshus. Den byggeform havde man tidligere troet først blev taget i brug tusind år senere, som billedteksten gør opmærksom på. De gode indvånere i Skamlebæk var ikke tabt bag en vogn, heller ikke i bronzealderen.

Som lille kunne man, inspireret af der spændende arkæologiske fund, bruge mange timer på at grave efter oldsager sandet og på grunden. Hvor svært kunne det være? Og selv om det ikke lykkedes at finde noget lige på vores grund, har bevidstheden om at vi går på jord, hvor der har været liv og glade dage også for mere end 2.500 år siden, nok givet nydelsen af det skønne sommerland en ekstra dimension.

Jesper Morville
"Frivagten" Bierbumsvej 4A



Kommunen afholder store orienteringsmøder

Jeg vil ikke her forsøge at gengive indholdet af sidste efterårs stormøde i Vig Hallen, hvor Kommunen havde inviteret alle grundejerforeninger til høringsmøde i Vig Hallen.

Det handlede mest om det nu kæmpe-mæssige kloakeringsarbejde der igangsæt og vil fortsætte de kommende 30 år, men de kommunale fagfolk gav også en god orientering om andre aktiviteter. Vil du vide mere, så gå ind på www.odsherred.dk/page4332.aspx Anders fik tilmed brug for sine I.hjælps-evner, da en dame besvimede p.g.a varmen i salen - så, det blev en begivenhedsrig dag vi havde.

KG



Generalforsamlingen 2009

Det er jo længe, længe siden – og derfor er referatet jo for længst udsendt, så vi bruger ikke så meget spaltepads på den her i bladet.

Jeg vil dog lige nævne, at bestyrelsen efterfølgende konstituerede sig med mig som formand, Anders som vejformand og Birgitte som kassér. Mikkel og Dorte som aktive bestyrelsesmedlemmer og Britt fortsætter som G/F revisor. Samtidig har vi fået budt Ulla Buhl velkommen som ny bestyrelsessuppleant.

Svampeekspert Helge Nielsen fra Holbæk kom og fortalte os vidt og bredt om svampe, deres fremkomst og anvendelsesmuligheder – spændende og interessant, men måske også lidt for "langhåret" til den slags foredrag. Vi vil tage disse erfaringer med fremover i planklægningen.

Bagefter havde vi som vanlig en rigtig hyggelig frokost – med en meget flot og lækker buffet - skabt af et lille, men dygtigt kokkehold. Stor tak til alle jer fra alle os andre – I må meget gerne tilmelde jer kokkeholdet igen i år.

Vores største positive problem er faktisk kun den trange plads, vi har til rådighed på Fyrregården – især når vejret driller.

Sommerens generalforsamling bliver den 24. juli 2010 kl. 11.00

Den meget populære form som vores generalforsamling efterhånden har fået, vil vi ikke lave om på – så derfor afholder vi årets generalforsamling på en dejlig sommerdag – lørdag den 24. juli. Vi starter præcis kl. 11.00 med selve den ordinære generalforsamling. Når den er afsluttet og efter en lille pause, fortsætter vi med et lokalrelevant foredrag eller to (vi har i skrivende gang i flere emner / personer til at hjælpe os). Endelig vil Jane og hendes gode frivillige kokke-team, fremtrylle en herlig buffet. Vi fremsender en indkaldelse med regnskab, dagsorden og budget sidst i juni.

Bestyrelsesvalg

I år er Birgitte og jeg på valg – og som jeg bebudede sidste år, påtænker jeg, at trække mig lidt tilbage og lade nye kræfter komme til. Jeg har været glad for udviklingen i grundejerforeningen de sidste 6 år, og føler, at jeg har nået næste alle de mål, jeg satte mig, da jeg blev valgt til formand for bestyrelsen i 2004. Lige nu prøver jeg at opfordre til, at én af de andre bestyrelsesmedlemmer tager over – men det skal jo først afgøres af medlemmerne på selve generalforsamlingen.



Hvis du er bestyrelseskandidat, så lad mig det vide i god tid før generalforsamlingen, så vi kan sikre en god overgang.



Skamlebæksfestival.

Vi er ved at samle nogle musikere til en lille "festival" her i Skamlebæk. Vi har endnu ikke præcist planlagt, hvor den skal finde sted i området, men vi planlægger på nuværende tidspunkt, at den afholdes fredag den 10. juli.
Har du lyst til en aften med god musik, så sæt allerede nu X i kalenderen.
Mere information følger når planlægningen er helt på plads - dels pr. mail og dels ved opslag i området.

Venlig hilsen Festivals-komiteen - Niels Backs og Anders Pedersen

Dette blad er delvist sponsoreret af:

Thorsens Service
Tlf. 21 25 00 58
www.thorsens-service.dk

Her er et lille udpluk af, hvad jeg kan tilbyde:



Bestyrelsen i grundejerforeningen "Skamlebæk Strand":

Kim Gordon (formand)
Niels Ebbesens Vej 17., 1911 Frb. C Tlf. 45664556, Tlf. 25231919
Sommeradr. : Skovagre 11
e-mail : gordon@post8.tele.dk

Anders Pedersen
Nålestien 7, Skamlebæk Strand
4540 Fårevejle Tlf. 40623481
e-mail: mr.anderspedersen@mail.com

Birgitte Tjalve Kristiansen (kasserer)
Morelgangen 15, 3460 Birkerød. Tlf. 25479260
Sommeradr. : Skovskellet 21
e-mail : tjalvekristiansen@mail.dk

Mikkel Morville
Tranegårdsvej 67 st.th. 2900 Hellerup Tlf. 51340123
Sommeradr.: Skovskellet 13
e-mail: mikkel.morville@mail.dk

Dorte Prange
Blegstræde 18, 2 th. 4300 Holbæk. Tlf. 30429420
Sommeradr.: Bakkesvinget 14
e-mail: mail@dorteprange.dk

Ulle Buhl (suppleant)
2000 Frederiksberg Tlf. 40425315
Sommeradr.: Skovskellet 9
e-mail: ub@peoplespaces.dk

Britt G. Dissing (revisor)
Fyrrevang 74, Fløng - 2640 Hedehusene. Tlf. 46563233
Sommeradr.: Sejerøvej 69
e-mail: bgd@mail.dk